



## 8. BOG.

HARALD HILDETAND REGEREDE DANMARK MED STOR KLØGT, OG HAN VANDT MANGE SEJRE I DE KRIGE, HAN FØRTE. EN AF HANS SIKRESTE STØTTER VAR VIKINGEN BRUNE. HAN GAV HAM ALTID GODE RÅD.



MEN UNDER ET TOGT FJERNT FRA DANMARK DRUKNEDE BRUNE I EN FLOD. OG DET BENYTTEDE GUDEN ODIN SIG AF.



ODIN FANDT, AT HARALD HILDETAND GIK FOR LANGT I KRIGENE MOD NABO- ERNE. DERFOR FANDT HAN BRUNES LIG OG TOG SELV HANS TØJ PÅ.



ODIN TOG OGSÅ BRUNES HJELM OG VISIR PÅ. DERPÅ RED HAN TIL BRÅVALLA I SVERIGE, HVOR HARALD HILDETAND SKULLE MØDES MED DEN SVENSKE KONGE I KRIG.



HARALD HILDETAND TOG VEL IMOD DEN FAL- SKE BRUNE. HAN VAR BLE- VET GAMMEL OG BLIND OG STOLEDE PÅ, AT BRUNE SKULLE SIKRE SEJREN FOR HAM.



MEN SOM SLAGET  
GIK FREM, BLEV  
HARALD HILDETAND  
KLAR OVER, AT SVEN-  
SKERNE HAVDE  
OVERTAGET. MEN DA  
HAN KLAGEDE TIL  
DEN FALSKE BRUNE,  
GENNEMBOREDE ODIN  
HAM MED SIT SPYD.



HARALD HILDETAND BLEV  
EFTERFULGT AF OLAF, DER  
DOG SNART VISTE SIG AT VÆRE  
EN HÅRD OG GRUM KONGE.  
DET FIK STORMÆNDENE TIL AT  
ØNSKE HANS DØD, OG DE GIK  
TIL STÆRKODDER FOR AT FÅ  
HANS HJÆLP.



STÆRKODDER  
FULGTE OPFORDRING-  
EN OG DRÆBTE OLAF,  
DER IKKE VENTEDE  
AT HAVE HAM SOM  
FJENDE. DET FIK  
STÆRKODDER TIL AT  
FORTRYDE SIN GERN-  
ING, OG HAN DRÆBTE  
NU MANGE AF DE  
STORMÆND, SOM  
HAVDE FÅET HAM TIL  
AT BEGÅ DRABET.





STÆRKODDER ØNSKEDE NU KUN AT DØ. MEN HAN VAR STADIG SÅ STÆRK, AT INGEN KUNNE SEJRE OVER HAM. DERFOR TOG HAN DEN GULDKÆDE, SOM HAN HAVDE FÅET FOR AT DRÆBE OLAF. HAN VILLE GIVE DEN TIL DEN, DER VILLE SLÅ HAM IHJEL.



KOM OG TAG GULDET



HER, DIN USLING

DEN FØRSTE, HAN MØDTE, VISTE SIG AT VÆRE EN RØVER, OG HAN VILLE HAN IKKE GIVE KÆDEN. DERFOR SLOG HAN HAM IHJEL. EN UNG MAND SÅ, HVAD DER VAR SKET



HVAD SKER HER?

DEN UNGE MAND  
VISTE SIG AT VÆRE  
EN SØN AF EN AF  
DE STORMÆND, SOM  
STÆRKODDER HAVDE  
DRÆBT. STÆRK-  
ODDER GAV HAM  
DERFOR GULDKÆDEN  
OG BAD HAM OM AT  
HALSHUGGE HAM.



EFTER OLAF BLEV FØRST OMUND OG SIDEN SIVARD KONGE. HAN  
HAVDE ONDE RÅDGIVERE, OG DE FORTALTE HAM LØGNAGTIGT, AT  
HANS HUSTRU SVANHILD GIK I SENG MED HANS SØN BRODER. SIVARD  
BLEV RASENDE OG BØD, AT SVANHILD SKULLE TRAMPES IHJEL AF  
HESTE, MENS BRODER SKULLE HÆNGES.



SVANHILD LED EN FRYGTELIG  
DØD, MEN I SIDSTE ØJEBLIK  
LØD SIVARD SIN SØN FÅ LOV TIL  
AT LEVE. HAN ØNSKEDE IKKE  
AT DØ BARNLØS. SNART EFTER  
BLEV HAN DRÆBT AF SVANHILD  
BRØDRE.

MANGE ÅR SENERE KOM GORM PÅ TRONEN. HAN ØNSKEDE AT UDFORSKE VERDEN OG VILLE FINDE DE SKATTE, SOM FOLK FRA ISLAND HÆVDEDE FANDTES PÅ ET STED, DER HED "GEJRRØDS GÅRD". HAN SENDTE DERFOR TRE SKIBE AF STED.



LEDEREN AF SKIBENE HED THORKIL. HAN VAR SELV FRA ISLAND OG VIDSTE, HVORDAN FORHOLDENE VAR OMKRING GEJRRØDS GÅRD.



DE SEJLEDE I LANG TID, OG SNART VAR MADEN VED AT SLIPPE OP. DE BLEV GLADE, DA EN UNG MAND OPPE FRA MASTEN KUNNE FORTÆLLE, AT DE NÆRMEDE SIG EN KYST.



DE ANKOM TIL EN KYST, DER VAR FYLDT MED KLIPPER. OVER DEN KUNNE DE SE VILDE OKSER. MEN THORKILD ADVAREDE DEM MOD AT VÆRE FOR GRÅDIGE. DET KUNNE VÆKKE DERES ÅNDERS VREDE.

MEN MÆNDENE  
LYTTEDE IKKE TIL  
THORKILS RÅD. DE  
SLAGTEDE LANGT  
FLERE OKSER, END DE  
HAVDE BRUG FOR. OG  
OM NATTEN BLEV DE  
OVERFALDET AF  
FRYGTelige UHYRER.



UHYRERNE TOG EN MAND  
FRA HVERT AF DE TRE SKIBE  
SOM BOD FOR DE DRÆBTE  
OKSER. DEREFTER SEJLEDE  
DE VIDERE MOD ISLAND OG  
KOM TIL EN MAND, DER HED  
GUDMUND OG VAR BRODER  
TIL GEJRRØD.



GUDMUND TILBØD AT FØRE  
DEM TIL GEJRRØDS GÅRD.  
ENDNU EN GANG ADVARE-  
DE THORKIL SINE MÆND OM  
AT UDVISE MÅDEHOLD OG  
KUN SPISE DEN MAD, DE SELV  
HAVDE MED.



GUDMUND TILBØD MÆNDENE LÆK-  
KER MAD, MEN DE FULGTE THORKILDS  
RÅD. DA GUDMUND DERPÅ TILBØD DEM  
AT MUNTRE SIG MED SINE DØTRE, LOD  
FIRE MÆND SIG IMIDLERTID FRISTE.  
DE BLEV VANVITTIGE, OG THORKILD  
MÅTTE REJSE VIDERE UDEN DEM.





UDEN FOR GEJRRØDS GÅRD SÅ DE TRE VÆLDIGE KÆMPER. MEN GUDEN THOR HAVDE FORVANDLET DEM TIL STEN, EFTER AT DE HAVDE ANGREBET HAM.



INDE I EN GROTTE SÅ DE DEN BERØMTE SKAT, MEN DA DE FORSØGTE AT RØVE DE KOSTBARE TING, LØD DER ET FRYGTELT BRAG, OG DE BLEV ANGREBET AF UHYRER.



DE FLESTE AF THORKILS MÆND BLEV DRÆBT AF UHYRERNE, OG KUN TYVE MAND NÅEDE FREM TIL DERES SKIBE, SÅ DE KUNNE SEJLE HJEM.

DA GORM KOM HJEM, ÆGTEDE HAN EN SVENSK PRINSESSE OG VILLE SLÅ SIG TIL RO. MEN NOGLE AF HANS HIRDMÆND VAR FJENDER AF THORKIL OG KOM MED ET, FOR HAM, LIVSFARLIGT FORSLAG.



MÆNDENE FORESLOG GORM, AT HAN SKULLE SENDE THORKILD UD FOR AT BESØGE JÆTTEN UDGÅRDSLOKE OG SPØRGE HAM OM MENINGEN MED LIVET.



THORKIL SEJLEDE DERPÅ MED EN LILLE FLOK KRIGERE MOD VERDENS ENDE, HVOR HAN VIDSTE, AT UDGÅRDSLOKE KUNNE FINDES.



DA THORKIL VAR NÅET TIL VERDENS ENDE, MØDTE HAN TO UHYGGELIGE JÆTTER. HAN SPURGTE DEM OM, HVORDAN HAN KUNNE FINDE UDGÅRDSLOKE, OG OM HAN VAR FARLIG.



JÆTTERNE FORTALTE THORKIL, AT DER VAR FIRE DAGES LANG SEJLADS TIL UDGÅRDSLOKE, MEN AT HAN VAR LÆNKET TIL EN KLIPPE, SÅ HAN IKKE KUNNE GØRE DEM FORTRÆD.



UDGÅRDSLOKE VAR GANSKE RIGTIGT LÆNKET FAST. MEN DA THORKIL TRAK ET HÅR UD AF HANS KIND, OPSTOD EN FORFÆRDELIG STANK, OG SLANGER FOR IMOD DEM. KUN FEM AF THORKILS MÆND SLAP BORT.

EN VOLDSOM STORM  
FIK THORKIL TIL AT AN-  
RÅBE HELE VERDENS  
GUD OM HJÆLP. DE KOM  
DERPÅ TIL TYSKLAND,  
HVOR THORKIL HØRTE  
OM JESUS OG HANS  
GERNINGER.



DA THORKIL ENDE-  
LIG KOM TIL DANMARK,  
GIK HAN OP TIL KON-  
GEN OG FORTALTE OM  
SINE OPLEVELSER. HAN  
SAGDE, AT HAN PÅ  
GRUND AF JESUS VILLE  
TILGIVE GORM DEN  
DÅRLIGE BEHANDLING.



THORKILS ORD OM  
BERETNINGEN AF TUREN  
TIL UDGÅRDSLOKE GJORDE  
ET SÅ STÆRK INDTRYK PÅ  
GORM, AT HAN FALDT DØD  
OM. HAN EFTERFULGTES AF  
SØNNEN GØTRIK.