

# SAXOS HELTE

"DANMARKS KRØNIKE" SOM TEGNESERIE

## 7. BOG.

EFTER INGJALDS DØD KOM HANS SØN OLAF PÅ TRONEN. HAN HUSKES FOR DET RÅD, HAN GAV SINE TO SØNNER FRODE OG HARALD. HAN SAGDE, AT DE PÅ SKIFT SKULLE HAVE MAGTEN PÅ HAVET OG PÅ LANDJORDEN.



FRODE FIK MAGTEN PÅ HAVET DET FØRSTE ÅR. MEN DET GIK HAM IKKE GODT. HANS KRIGERE VAR IKKE VILLIGE TIL AT KÆMPE, OG SØRØ-VERE HÆRGEDE.



DA HARALD KOM TIL, SØRGEDE HAN FOR AT FÅ BEDRE KRIGERE, OG DET GIK HAM GODT. FRODE VAR MISUNDELIG PÅ BRODEREN OG FIK HAM DRÆBT.

MEN HARALDS TO SØNNER, HALFDAN OG HARALD, BLEV REDDET AF DERES FOSTERFADER REGNER OG SKJULT I ET TRÆ. DA DE BLEV VOKSNE, TOG DE HÆVN OG DRÆBTE FRODE. HARALD BLEV DRÆBT I KAMP, OG DA HALFDAN IKKE HAVDE BØRN, GIK RIGET OVER TIL KONGEN AF GOTLANDS SØN INGVAR. HANS DATTER SIGRID VAR MEGET SMUK, MEN HUN VAR SÅ KYSK, AT HUN IKKE VILLE SE PÅ DE MANGE BEJLERE, DER ØNSKEDE AT FÅ HENDE TIL HUSTRU.

DEN MEST IHÆRDIGE AF BEJLERNE HED OTTAR. HELLER IKKE HAN KUNNE FÅ SIGRID TIL AT SE PÅ SIG, MEN HAN VILLE IKKE GIVE OP.



DA HUN BLEV BORTFØRT AF EN JÆTTE, KOM HAN HENDE TIL HJÆLP.



JÆTTEN HAVDE FOR-KLÆDT SIG SOM EN KVINDE OG FØRT SIGRID TIL EN SKOV, HVOR HAN BANDT HENDES HÅR TIL EN STEN, SÅ HUN IKKE KUNNE KOMME LØS.



EFTER LANG TIDS SØ-  
GEN FANDT OTTAR  
SIGRID. HAN DRÆBTE  
JÆTTEN OG BEFRIEDE  
HENDE FRA STENEN. MEN  
HUN VILLE STADIG IKKE  
SE PÅ HAM.



SIGRID VANDREDE  
NU LÆNGE OMKRING  
OG ARBEJDEDE EN TID  
FOR EN KVINDE, DER  
SATTE HENDE TIL AT  
VOGTE SINE GEDER.



OTTAR FANDT ENDNU EN GANG  
SIGRID OG FORKLAREDE HENDE, AT  
HUN, SOM DATTER AF EN KONGE,  
IKKE BURDE VOGTE GEDER. SIGRID  
FULGTE HANS RÅD, MEN VILLE STA-  
DIG IKKE MØDE HANS BLIK



SIGRID FORTSATTE  
MED AT STREJFE  
OM OG KOM, UDEN  
AT VIDE DET, TIL EN  
GÅRD, SOM TILHØRTE  
OTTARS MODER. HER  
BAD HUN OM ET  
MÅLTID MAD.



SKØNT SIGRID VAR  
USSEL KLÆDT, BLEV  
HUN STRAKS GEN-  
KENDT AF OTTARS  
MODER, DER SENDTE  
BUD EFTER SIN SØN.  
DE BLEV SAT OVER  
FOR HINANDEN, MEN  
SIGRID KOM TIL AT  
SIDDE LIGE I RØGEN  
FRA STUENS BÅL.



EFTER EN STUND REJSTE  
OTTAR SIG OG TILBØD AT BYTTE  
PLADS MED SIGRID. NU SLOG HUN  
ENDELIG ØJNENE OP OG SÅ PÅ  
OTTAR, SOM HUN STRAKS FIK  
KÆR. DE BLEV GIFT OG LEVEDE  
LYKKELIGT SAMMEN.

SIGVARDS SØN SIGAR HAVDE EN  
SØN ALF, DER HAVDE KASTET SIN  
KÆRLIGHED PÅ ALVILDE, DER VAR  
DATTER AF GØTERNES KONGE  
SIGVARD. MEN HENDES FADER  
LOD HENDE BEVOGTE AF EN ILD-  
SPRUDENDE DRAGE.



MEN DRAGEN  
KUNNE IKKE HOL-  
DE ALF TILBAGE. HAN  
GJORDE EN STANG  
GLOENDE HED OG  
STAK DEN IND I DRA-  
GENS MUND, SÅ DEN  
DØDE. MEN  
ALVILDES MOR FIK  
HENDE TIL AT FLYGTE.



ALVILDE SLUTTEDE SIG TIL  
NOGLE SØRØVERE, DER GJORDE  
HENDE TIL DERES LEDER. HUN  
UDRETTEDE STORE BEDRIFTER,  
MEN EN DAG KOM HUN OG  
HENDES FLÅDE I KAMP MED ALF.



ALF MØDTE NU  
ALVILDE I ÅBEN KAMP,  
MEN DA HAN SLOG  
HJELMEN AF HENDE,  
OPDAGEDE HAN, AT  
HANS MODSTANDER  
VAR DEN KVINDE, HAN  
ELSKEDE. HAN GAV  
HENDE ET KYS, OG  
STRAKS EFTER BLEV  
DE GIFT.

ALF OG HANS BRØDRE DØDE  
ALLE I KAMP, OG DANMARK STOD  
LÆNGE UDEN KONGE. MEN EN  
AF ALFS MÆND, BORKAR, FIK EN  
SØN, HALFDAN, SOM SATTE SIG  
FOR AT SAMLE LANDET. HAN VAR  
STÆRK OG MODIG. ALLEREDE SOM  
DRENG DRÆBTE HAN EN KÆMPE,  
DER HÅNEDE HAM.



ER DU  
STORE BORKARS  
LILLE SKID?



I EN KAMP, HVOR  
HALFDANS FAD-  
ER BLEV DRÆBT, FIK  
HALFDAN ET SÅR, DER  
KOM TIL AT SKÆMME  
HANS ANSIGT SÅ  
MEGET, AT ALLE  
HÅNEDE HAM FOR  
DET, SKØNT SÅRET  
KUN SKYLDTES, AT  
HAN VAR EN TAPPER  
KÆMPE.



EN DAG BESLUT-  
TEDE HALFDAN, AT  
HAN VILLE GIFTE SIG  
MED ALFS DATTER  
GYRID, DER VAR DEN  
ENESTE, SOM VAR TIL-  
BAGE AF ALFS SLÆGT.  
MEN HUN AFVISTE  
HAM.

GYRID HÅNEDE HALFDAN FOR ARRET I HANS ANSIGT OG SAGDE, AT HAN VAR AF FOR LAV BYRD TIL AT BLIVE GIFT MED EN KONGEDATTER.



FOR AT VINDE GYRID DROG HALFDAN NU UD I KAMP OG UDFØRTE STORE BEDRIFTER. HAN KÆMPEDE SÅLEDES ENE MAND MOD HELE ELLEVE KÆMPER OG DRÆBTE DEM ALLE. DEREFTER SAGDE GYRID JA TIL HAM.



GYRID OG HALFDAN FIK SØNNEN HARALD, OG DE KÆMPEDE SAMMEN FOR AT SAMLE DANMARK. I EN KAMP PÅ SJÆLLAND BLEV HALFDAN DRÆBT OG HARALD SÅRET. MEN GYRID, DER HAVDE TAGET MANDSKLÆDER PÅ, TOG HARALD PÅ RYGGEN OG BAR HAM BORT FRA SLAGET.



HARALD FIK NU HJÆLP AF SELVESTE GUDEN ODIN, DER LOVEDE HAM, AT HAN ALDRIG VILLE KUNNE BLIVE DRÆBT AF EN JORDISK MAND. DERPÅ DROG HARALD UD FOR AT HÆVNE SIN FADER.



HARALD MØDTE KÆMPEN VESETE, OG EFTER EN HÅRD KAMP LYKKEDES DET HAM AT DRÆBE HAM. MEN UNDER KAMPEN FIK HARALD SLÅET FLERE AF SINE TÆNDER UD.



STRAKS EFTER VOKSEDE DER NYE TÆNDER I HARALDS MUND. HAN FIK STORE KRAFTIGE TÆNDER I HELE MUNDEN. DERFOR BLEV HAN KALDT HARALD HILDETAND.

