



12. BOG.

EFTER KNUDS DØD BEFRIEDE OPRØRERNE OLAF OG INDSATTE HAM SOM KONGE, MEN DET BLEV INGEN LYKKE, FOR LANDET BLEV RAMT AF EN VOLDSOM HUNGER, SOM EFTER MANGES MENING VAR GUDS STRAF FOR MORDET PÅ KNUD.



OM SOMMEREN BLEV KORNET SVEDET AF SOLEN, OG NÅR DER SKULLE HØSTES, DRUKNEDE DE FÅ AKS I REGNEN. SELV I KONGENS GÅRD VAR DER IKKE MAD NOK, OG HAN BAD DA GUD OM AT MÅTTE DØ, SÅ FOLKET KUNNE REDDES.

EFTER OLAFS DØD BLEV ERIK KONGE. HAN VAR KENDT FOR SIN STORE STYRKE OG KUNNE ENE MAND TRÆKKE TOV MOD OTTE MÆND. HAN VAR OGSÅ GOD MOD SIT FOLK OG BLEV DERFOR KALDT ERIK EJEGOD.



TINGET ER SLUT,
DRAG HJEM OG HILS
JERES HUSTRUER,
BØRN OG TYENDE.



MEN ERIK VAR SVAG I SIT FORHOLD TIL KVINDER. HAN HOLDT SIG MANGE ELSKERINDER, MEN DET FANDT HANS DRONNING BODIL SIG I. HUN ANSATTE DEM ENDDA SOM SINE TERNER.



ERIK ØNSKEDE AT STYRKE DEN DANSKE KIRKE, SÅ DEN IKKE LÆNGERE SKULLE VÆRE UNDER EN TYSK ÆRKEBISKOP. HAN DROG DERFOR TIL PAVEN I ROM FOR AT FÅ UDNÆVNT EN DANSK ÆRKEBISKOP.

PAVEN OPFYLDTE KONGENS ØNSKE, OG ÆRKEBISKOPPEN I LUND BLEV EN TID DEN ØVERSTE LEDER FOR BÅDE DEN DANSKE, DEN SVENSKKE OG DEN NORSKE KIRKE. DET FIK KONGEN TIL AT HOLDE ET STORT TAFFEL.



VED TAFFEL OPTRÅDTE EN SPILLEMAND, DER SAGDE, AT HAN KUNNE FÅ FOLK TIL AT GRÆDE OG KÆMPE VED BLOT AT LYTTE TIL HANS MUSIK.



SPILLEMANDEN SPILLEDE FØRST SÅ SØRGELIGT, AT ALLE GRÆD. DERPÅ SANG HAN LYSTIGE SANGE, DER FIK ALLE TIL AT LE HØJT. MEN HANS SIDSTE SANGE FIK SELV KONGEN TIL AT MISTE BESINDELSEN. HAN DROG SIT SVÆRD OG DRÆBTE FIRE AF SINE MÆND.



KONGEN BLEV NU SÅ SKAMFULD, AT HAN BESLUTTEDE AT TAGE PÅ PILGRIMSREJSE TIL DET HELLIGE LAND PALÆSTINA. VEJEN GIK FORBI BYZANS, HVOR KEJSEREN TVANG HAM TIL AT SLÅ LEJR UDEN FOR BYMUREN.



I BYZANS, SOM NORDBOERNE KALDTE MIKLAGÅRD, GJORDE MANGE DANSKERE TJENESTE SOM KEJSERENS LIVVAGTER. KEJSEREN GAV DEM LOV TIL AT MØDES MED KONG ERIK.





ERIK ROSTE DE DAN-
SKE KRIGERE OG BAD DEM
TJENE KEJSEREN TROFAST
OG VISE MOD I KAMPEN
MOD HANS FJENDER. DET
FORTALTE DE TIL
KEJSEREN.



KEJSEREN BLEV NU FLOV
OVER, AT HAN IKKE HAVDE TUR-
DET LADE ERIK OG HANS MÆND
KOMME IND I BYEN. NU BØD HAN
HAM INDEN FOR OG GAV HAM
EN FESTLIG VELKOMST. HAN GAV
OGSÅ ERIK ET SKIB TIL FÆRDEN
MOD DET HELLIGE LAND.



ERIK NÅEDE TIL CYPERN, MEN DA HAN KOM TIL ØEN, FIK HAN HØJ FEBER OG DØDE. MAN SAGDE OM ØENS JORD, AT DEN SPYEDE DE DØDE OP NATTEN EFTER DERES BEGRAVELSE, MEN MED DEN FROMME ERIKS BEGRAVELSE OPHØRTE DENNE FORBANDELSE.



DA NYHEDEN OM ERIKS DØD NÅEDE TIL DANMARK, BESLUTTEDE ERIKS BRODER SVEN AT RIDE TIL VIBORG FOR AT BLIVE HYLDET SOM KONGE. MEN INDEN HAN KOM TIL VIBORG, BLEV HAN SYG OG DØDE.

